



Fanboek over W.F. Hermans

Van de 'grote drie' uit de naoorlogse Nederlandse literatuur heeft W.F. Hermans nog altijd de meest actieve en ijverige 'fanbase'. Hij heeft een betere biograaf getroffen dan Gerard Reve, en anders dan van die van Harry Mulisch bestaat er een fraaie, 24-delige editie van zijn *Volledige werken*. En nu is er dan dit fraai uitgegeven koffietafelboek met foto's, documenten en door Hermans vervaardigde collages uit zijn eigen archief. Het boek is chronologisch opgezet; van 1939 – toen hij 18 werd – tot zijn dood in 1995 is aan elk jaar een hoofdstuk gewijd. Hierin wordt dan aandacht besteed aan een specifieke publicatie, een van de vele ruzies waarin hij verzeild raakte, aan een bepaald object of het huis waarin hij op dat moment woonde. Het is echt een boek van fans voor fans, maar ook mensen die wat minder idolaat zijn van Hermans biedt het regelmatig een interessant inkijkje in het universum van deze sardonische pessimist.

Het universum van Willem Fredrik Hermans

Max Pam, Hans Renders en
Piet Schreuders

452 p. De Harmonie, € 49,99

Higrovisch
Nieuwblad

3 2 (2023)