



Hans Renders, *Braak*. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift, Amsterdam, De Bezige Bij, 2000, 427 p., ISBN 9023439481, f 59,90.

In mei 1950 verscheen de eerste aflevering van het gestencilde tijdschriftje *Braak*. Er zouden nog zes afleveringen verschijnen, de laatste in augustus 1951. Toen verdween dit tijdschrift dat nooit meer dan 67 abonnees telde. Desalniettemin was het een belangrijk tijdschrift, omdat vele later beroemd geworden dichters en schrijvers eraan meewerkten. Initiatiefnemers waren Remco Campert en Rudy Kousbroek. Medewerkers waren Bert Schierbeck, Lucebert, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Jan Hanlo en vele anderen. Hans Renders schreef de geschiedenis van dit tijdschrift, waarbij hij gebruik kon maken van persoonlijke herinneringen en archieven. Zijn geschiedenis telt ongeveer honderd pagina's, de rest van het boek wordt voornamelijk gevuld met een facsimile van alle tijdschriftafleveringen, een register op het tijdschrift en een op het boek. Het ziet er prachtig uit en voor alle verzamelaars die al jaren gefrustreerd zoeken naar het tijdschrift wellicht een kleine pleister op de wonde. (JvW)