



Jan 2006 HK

432 p. De Bezige Bij, € 29,90

Zeer fraai uitgegeven bundel over de uitgeverijen in de Lage Landen ten tijde van de Duitse bezetting. De directeur van de Arbeiderspers verhing zich in 1940 op de zolder van zijn uitgeverij, toen hij besepte dat zijn bedrijf in handen van de nazi's zou vallen. Bij uitgeverij Contact moest de vertegenwoordiger op een fiets met lekke banden Nederland door om toch nog titels te kunnen aanbieden. En uitgever A.W. Bruna metselde een voorraadje verboden boeken in, om ze na de oorlog alsnog te kunnen verkopen.

Hans Renders, Lisa Kuitert en Ernst Bruinsma (red.)
Inktpatronen.
De Tweede Wereldoorlog en het boekenbedrijf in Nederland en Vlaanderen