

Wie weet slaag ik in de dood

Over het leven van Jan Campert

Hans Renders

Parool 4-3-2007

Jan Campert (1902-1943), vader van Remco Campert, werd bekend bij het grote publiek nadat kort na zijn dood in 1943, zijn gedicht 'De Achttien Dooden' verscheen. Met deze allereerste uitgave van uitgeverij De Bezige Bij werd Campert een symbool van het verzet tegen de Duitse bezetting.

Renders heeft deze biografie van Jan Campert ook aangegrepen om eindelijk eens het echte oorlogsverhaal van dit nationale symbool te vertellen, iets wat tientallen historici en journalisten eerder tevergeefs geprobeerd hebben.

Het boek kost € 27,50 en is te koop in de boekhandel en bij het Nieuwspunt, Wibautstraat 131 in Amsterdam. Natuurlijk kunt u het ook thuisgestuurd krijgen; gebruik dan de bon en stuur die naar Het Parool, Boekenservice, Postbus 433, 1000 AK Amsterdam. Bestellen kan ook via www.parool.nl

Ja, stuur mij maar

Wie weet slaag ik in de dood

Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging aan Het Parool om van mijn rekening
x € 27,50 af te schrijven voor exemplaren van *Wie weet slaag ik in de dood*

Naam: _____ m / v

Adres: _____

Postcode/Plaats: _____

Datum: _____ Telefoonnummer: _____

Bank/girorekening: _____ Handtekening: _____

Uitgeverij: De Bezige Bij

ISBN: 90 2341 449 7

Ik ben abonnee ja/nee (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Geef mij maar **Het PAROOL**

