



Amsterdam, 5 november 2004

Uitgeverij De Bezige Bij heeft het bijzondere genoegen u uit te nodigen voor
de presentatie van

Wiew eet slaag ik in de dood
Biografie van Jan Campert

door

Hans Renders

Jan Campert (1902-1943), vader van Remco Campert, werd bekend bij het grote publiek nadat kort na zijn dood in 1943, zijn gedicht 'De Achttien Dooden' verscheen. Met deze allereerste uitgave van De Bezige Bij werd Campert een symbool van het verzet tegen de nazi's. Hans Renders, historicus en biograaf, schetst in deze biografie van de 'litteraire dagbladschrijver' een verrassend beeld van de journalistieke en literaire wereld uit het interbellum.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan H.J.A. Hofland

Tegelijk met de biografie verschijnt een door Hans Renders gekozen en ingeleide bloemlezing uit het werk van Jan Campert, *Dat ik van binnen brand*. De bundel bevat niet alleen beroemde gedichten als *De Achttien Dooden* en *Rebel, mijn hart*, maar ook ongebundelde poëzie en diverse nooit eerder gepubliceerde gedichten uit de nalatenschap.

De presentatie vindt plaats op
donderdag 25 november om 17.00 uur
ten huize van uitgeverij De Bezige Bij,
Van Miereveldstraat 1, Amsterdam.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,


Robbert Ammerlaan