

Alleen maar vijanden

*Het tragische leven van
Huib van Mook*



**H.J. van Mook
1894-1965
Een vrij en
gelukkig Indo-
nesië**

**Tom van den
Berge**

416 p. THOTH,
€ 29,90

DE IN INDIË GEBOREN Huib van Mook heeft vanaf het begin van zijn bestuurlijke loopbaan in 1918 als lijfspreuk 'een vrij en gelukkig Indonesië'. Toch is uitgerekend hij de man die in 1947 als luitenant-gouverneur-generaal opdracht geeft tot de eerste politionele actie. De historicus Tom van den Berge vat het in de inleiding van zijn zojuist verschenen biografie van Van Mook goed samen: 'Dit boek gaat over een man die zijn gezin, zijn geliefde en zijn vaderland verliest.'

Als kind wilde Van Mook nog de witte vlekken op de kaart van Afrika ontdekken en daar dan koning worden. Maar als student en later als bestuursambtenaar en politicus stond hij voor zelfbeschikking van de koloniën en verzette hij zich tegen het superioriteitsgevoel van de blanke Europeaan. Hij was

BOEKEN

Wat een drama! Juist de man die de ethische politiek voorstond, wordt in de geschiedenis bijgeschreven als een koloniale houwdegen. Van Mook kwam in een politiek web terecht dat hem alleen maar vijanden opleverde.

Van den Berge heeft het politieke netwerk van Van Mook goed gereconstrueerd, zijn toegang tot de Javaanse aristocratie verklaard en zijn ontwikkeling tot vrijmetselaar in kaart gebracht. En dat is nog niet alles. In Londen krijgt Van Mook een relatie met zijn secretaresse Ro Stokdijk; zij wordt zijn grote liefde. Maar beiden zijn getrouwd en zij kiest uiteindelijk voor haar man. Daarna volgen relaties met nog twee secretaresses. Met de laatste, Dien van der Star, krijgt hij een zoon en brengt hij zijn laatste jaren door. Op 70-jarige leeftijd overlijdt hij aan longkanker, verbitterd over het verlies van zijn gezin, zijn vaderland en zijn grote liefde Ro.

.....

Hans Renders is directeur van het Biografie Instituut (RUG) en bespreekt elke maand een recent verschenen biografie.