

A.Th. van Deursen In Katwijk is alles anders



door Hans Renders



geschiedenis De onlangs overleden orthodox-protestantse historicus A.Th. Van Deursen, die eerder op magistrale wijze over het dorpje Graft in de zeventiende eeuw publiceerde in zijn studie *Een dorp in de polder*, heeft voor zijn laatste boek

Katwijk in de periode 1940-2005 beschreven, met name hoe de grote wereld invloed kreeg op dit christelijke dorp. Van Deursen verhuisde er in 1996 zelf naartoe, vanuit Bloemendaal vanwege 'een minder rijk ontwikkeld kerkelijk leven'. In Katwijk was men maar al te trots op de nieuwe inwoner en vroeg men hem de geschiedenis van deze badplaats te schrijven. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Niet alleen de kerkgeschiedenis maar ook het toerisme en zelfs het naakt recreëren is niet aan zijn aandacht ontsnapt. De grote geschiedenis is hier op kleine schaal verteld, de oorlog, de wederopbouw, de jaren zestig etc. Alles in een aangenaam toegankelijke stijl. Als hij de overlast van de tienduizenden strandbezoekers beschrijft, zegt de historicus dat er wel eens gevochten werd, om er relativerend aan toe te voegen 'wat trouwens vroeger ook al gebeurde'. Wat een waardig testament van deze historicus. Je krijgt zin om naar Katwijk te gaan, want niets is wat het lijkt, er wordt zelfs nauwelijks meer vis gevangen in het voormalige vissersdorp.

Uitgeverij Bert Bakker, 462 p., € 29,95