

HANLO IN VALKENBURG

21 Jan Hanlo (1912-1969) verhuisde in 1928, vijftien jaar oud, van Deurne naar Houthem, een kerkdorpje tegen Valkenburg. Het is een mooie streek om te wandelen en iets van Hanlo terug te vinden. Een belangrijke ervaring van de dichter is verwerkt in een kort prozastukje dat na zijn dood in 1974 gebundeld is in *Mijn benul*. Het heet 'Op Excursie'. Hierin beschrijft Hanlo hoe hij, om de kick, 'met uitgeschakelde motor de berg af... het spoor over... de hoek om... de open deur van de garage' binnenreed. Jan Hanlo woonde met zijn moeder eerst bij zijn grootouders in de statige villa 'Sole Mio' in Valkenburg. In

1936 betrok Hanlo's moeder een huis tegenover het oecumenische scholingscentrum Geerlingshof. Jan Hanlo was toen al uit Valkenburg vertrokken maar eind jaren vijftig kwam hij terug. Hanlo wist het voor elkaar te krijgen dat de directeur van het Geerlingshof het portiershuisje aan hem verhuurde, dus pal tegenover het huis van zijn moeder. Daar heeft hij tot aan zijn dood gewoond. Het huisje is afgebroken. Op de plek waar het stond, is nu nieuwbouw gepleegd. Wie een paar honderd meter doorloopt, dus Geerlingshof aan zijn rechterkant laat liggen, ziet aan de linkerkant Hotel Geuldal. Nescio noemt het in zijn natuurdagboek. Het stationnetje Houthem Sint Gerlach is inmiddels opgeheven, dus we lopen weer via de Houthemweg terug naar het station van Valkenburg. Dat biedt de mogelijkheid op andere Hanlosporen te letten. Tegenover Geerlingshof woonde niet alleen mevrouw Hanlo maar ook tot 1938 de belastinginspecteur meneer Al, door een tragisch ongeluk om het leven gekomen toen hij 's avonds over de Houthemerweg liep en van achter werd aangereden door een jonge motorrijder. Het was Jan Hanlo, die, precies zoals hij in *Mijn benul* schrijft, op de glooiende Houthemerweg bij wijze van experiment de motor van zijn motorfiets uitschakelde en geruisloos verderreed. De onfortuinlijke Al werd zo niet gewaarschuwd door knetterend motorgeluid, en ook de koplamp brandde nu niet. Al ligt, net als Hanlo, op het kerkhofje van Broekhem begraven.

[Hanlo Benul]

VERVOLG OP PAGINA 55